



23 augustus 2013

Nieuwsbrief - Schooljaar 2013 - 2014



Opening schooljaar

In Marcus 10: 13-16 lezen we hoe de kinderen bij Jezus komen. Het verhaal zal wellicht het beeld oproepen dat in veel (oude) kinderbijbels terug te vinden is; Een vriendelijk kijkende Jezus, omringd door kinderen die naar Hem luisteren. Een prachtig beeld! Tegelijk weten we ook dat Jezus zijn leerlingen "berispt"; Hij waarschuwt ze, omdat ze de kinderen bij Jezus weg willen houden.

Je ziet dat er een hoop te leren is, zowel voor de kinderen als ook voor de volwassenen. Het verbindende zijn de Woorden en Daden van Jezus. Alle aanwezigen leren van Hem en van Zijn woorden.

Afgelopen maandag ging de schooldeur weer open en waren we erg blij alle kinderen weer te mogen begroeten. Heerlijk om te zien hoe de kinderen hun nieuwe plekje in het nieuwe lokaal opzoeken. Wat ons samen bindt, is ook het leren, het onderwijs. We willen de kinderen in de eerste plaats graag leren over de liefde van de Here Jezus, maar natuurlijk ook basisvakken, wereldoriëntatie, expressie en de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Er valt een hoop te leren. Ook als leerkrachten willen we leren: Hoe geef ik het meest effectief mijn lessen? Hoe ga ik om met opvallend gedrag? Hoe gaan we inhoud geven aan Passend onderwijs? enzovoorts. M.n. deze laatste vraag is een belangrijk onderdeel van de schoolontwikkeling. Op de [informatieavond van 9 september](#) as. zullen we hierover meer vertellen. Natuurlijk houden we u ook via de nieuwsbrief weer regelmatig op de hoogte.

We hopen samen met u en uw kinderen een mooi en leerzaam schooljaar tegemoet te gaan.



Welkom

We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe gezichten. In groep 1 zitten leerlingen die pas 4 jaar zijn geworden en nu mogen ze naar de Sjaloomschool. Een warm welkom voor: Wilhelm ten Brinke, Ashurella Eksen, Nora Eksen, Lynn Grevelink, Aron Keurhorst, Dillon Salakory, Joanne Tangenberg, Bjarne Veneman, Lisa Vinkers, Quinten Woolderink en Floris Willems. We wensen jullie een hele goede tijd bij ons op de Sjaloomschool!



Luizencontrole

Afgelopen maandag zijn we gestart met de luizencontrole. We doen dit na elke vakantie. Er zijn luizen aangetroffen en dat betekent dat we maandagmiddag om 13.30 uur alle leerlingen opnieuw gaan controleren. We vragen u alert te blijven en uw kind(eren) ook thuis goed te controleren. Ook willen we u vragen om de luizencape gewassen mee te geven aan uw kind. De nieuwe leerlingen van groep 1 krijgen natuurlijk een nieuwe luizencape.



Informatiekalender

Vandaag krijgen de oudste leerlingen de informatiekalender mee naar huis. Daarin kunt u alle belangrijke data vinden die het aankomend schooljaar voorbij komen. Mochten er veranderingen optreden, dan zal dit gecommuniceerd worden via deze nieuwsbrief.



Fietspuzzeltocht

Inmiddels heeft u een uitnodiging gekregen voor de fietspuzzeltocht van vrijdag 30 augustus. We hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten. Denkt u eraan om u op te geven? Tot en met maandag 25 augustus kunt u dit doen bij de leerkracht van uw kind. Heeft u de brief niet ontvangen, vraagt u dan alsnog even op school om een exemplaar.



23 augustus 2013

Nieuwsbrief - Schooljaar 2013 - 2014

De oudercommissie verzorgt de catering (patat, broodje kroket, enz.) Dit uiteraard tegen een vriendelijk prijsje.

De opbrengst van deze dag gaat naar de kas van de oudercommissie. Kunt u niet mee fietsen, dan bent u toch welkom op het schoolplein. Er zijn nl. ook diverse activiteiten rondom school voor de kinderen.

Even ter herinnering: de start is tussen 16.30 en 18.00 uur.



Tussenschoolse Opvang

Hierbij willen wij u graag informeren over de overblijfmogelijkheden dit schooljaar.

Wanneer: Overblijven kan op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Hoe: Bij de ingang, zowel bij de kleuters als bij de hoofdingang hangen lijsten waarop u kunt vermelden wanneer iemand wil overblijven.

Jaarlijks: Mocht uw kind(eren) dit schooljaar gebruik willen maken aanmelden van de TSO, dan vragen wij u een aanmeldingsformulier in te vullen.

Kosten: De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer. Ook is er een stempelkaart te koop. Deze kunt u aanschaffen op elke 1e maandag van de maand om half negen in de lerarenkamer. Dit geld is deels bestemd voor de vergoeding van het overblijfteam, de aanschaf van nieuwe spelletjes en af en toe wat lekkers voor de kinderen.

Korting: Voor het derde, vierde kind uit één gezin, hoeft niet te worden betaald.

Maaltijd: De kinderen nemen zelf een boterham, cracker of iets dergelijks mee en iets te drinken. Wij vragen u vriendelijk om zo min mogelijk koek en snoep in de lunchtrommel toe te voegen.

Wilt u zelf aan de slag als overblijfmoeder/vader, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Voor verdere info: Willemien de Jong, tel. 574822 (TSO-coördinatrice)



Gebedsgroep

Iedere tweede maandag van de maand komt in onze school de gebedsgroep bij elkaar. Dit is een kleine groep ouders die samen met iemand van het personeel vanaf 13.30 uur samenkomt in de lerarenkamer. We gaan dan bidden voor de leerkrachten, de school en dingen die door de kinderen zelf zijn aangedragen. De ene persoon doet dit hardop, de ander in stilte. Ook u bent van harte welkom. Het duurt meestal een klein half uurtje. De komende data voor de gebedsgroep zijn: **9 september 2013, 14 oktober 2013 en 11 november 2013.**



Belangrijke data

30 aug.: Fietspuzzeltocht voor het hele gezin

9 sept.: Weekopening

9 sept.: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school

9 sept.: Informatieavond groep 1 t/m 7