

2^e jaargang nr.1 maart 2012.

Van de voorzitter.

Onlangs had ik een invalbeurt om te koerieren. Het komt af en toe wel eens voor dat iemand plotseling verstek moet laten gaan en dan mag ik wel eens een keertje meehelpen. Bij vier adressen mocht ik pakketten afleveren, het was avond en het vror buiten meer dan tien graden. Bij de eerste drie adressen ging het prima, de mensen waren keurig thuis, doos uitpakken, praatje maken en afscheid nemen. Bij het vierde adres kreeg ik geen contact, er brandde geen licht en ook de burens wisten niet of er iemand thuis was. Als ik de volgende dag ga kijken, doet er weer niemand open. Wel zie ik dat de bloemen dik op de ramen staan. Ik kreeg al allerlei visioenen van iemand die verkleumd in de kamer lag, moest ik de politie bellen? Uiteindelijk hebben we via de hulpverlener het mobiele nummer van de bewoner gekregen. Deze zei de bel niet te horen omdat hij in bed lag met griep. De bewoner zei niet afgesloten te zijn van energie, dat luchtte mij enigszins op, maar dat wil niet zeggen dat, uit bezuinigingsoverwegingen, het bed de enige plek was met een beetje warmte.....

De toetsingscriteria zijn ondertussen aangepast aan de landelijke norm en staan op onze website.

De Stichting Welzijn Twenterand (SWT) heeft Eetmee nu gestart in Vroomshoop en Westerhaar/Vriezenveensewijk. In Vriezenveen wordt Eetmee sinds 2008 gerund door een groep vrijwilligers en staat voor ontmoeting, tijd voor elkaar en een lekkere maaltijd tegen een lage prijs. Stichting Welzijn Twenterand (SWT) heeft gevraagd dit concept inclusief de naam te mogen gebruiken in twee andere kernen van Twenterand. Uiteraard hebben we daar geen probleem mee, het gaat om de doelgroep en de synergie die we hierdoor genereren door overal in Twenterand hetzelfde concept te gebruiken.

We zijn als stichting al het 4^{de} kalenderjaar ingegaan. We zijn dankbaar dat ondanks dat de hulpvraag steeds groter wordt we iedereen kunnen helpen. We hoeven nooit nee te verkopen aan gezinnen die binnen de criteria

vallen en hebben met de Kerst een geweldige actie kunnen houden. We doen ons werk in afhankelijkheid van God en hebben elke keer, soms tot onze eigen verwondering, meer dan genoeg om te delen. Grote dank gaat ook uit naar onze vrijwilligers, die elke keer maar weer, heel trouw, pro deo, het werk doen waarvoor ze zijn gevraagd.



Van de penningmeester.

De economische crisis van de laatste jaren is ook binnen onze stichting merkbaar. Waar we in 2010 al konden zien dat de hulpvraag toegenomen is t.o.v. het voorgaande jaar, is wederom in 2011 een stijging merkbaar. Maar ondanks deze slechtere situatie konden we toch weer volledig voldoen aan het maken van voldoende pakketten voor alle gezinnen die bij ons aangemeld werden. Onze totale inkomsten stegen met bijna 22% ten opzichte van 2010, maar ook het aantal pakketten dat elke 14 dagen gemaakt ingepakt moest worden is in 2011 aanzienlijk gestegen tot in sommige weken tot ruim 80 stuks! Wij willen u allen graag namens deze gezinnen danken voor het (blijven) ondersteunen van Stichting Manna! Het afgelopen jaar zijn er ruim 1700 pakketten verstrekt aan gezinnen binnen de gemeente Twenterand. Totaal is er door Stichting Manna ruim 26.000 euro uitgegeven aan levensmiddelen en overige hulpgoederen. Naast alle financiële giften ontvingen wij ook nog de nodige levensmiddelen in natura door de diverse acties die vanuit scholen of kerken worden opgezet. Maar ook enkele bedrijven die ons kosteloos brood, aardappelen of vleeswaren aanbieden willen we vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor hun ondersteuning waarvan de geldswaarde zeker ruim boven de € 5000 ligt. Als gemiddelde waarde van een voedselpakket voor een gemiddeld gezin wordt er elke 14

dagen voor ca. 15 tot 20 euro besteed. Voor veel mensen is dat niet veel, maar voor de gezinnen die het echt nodig hebben is het een uitkomst. Toch zouden wij graag zien dat ook die bedrijven of particulieren die tot nu toe nog geen steentje hebben bijgedragen aan het hulpproject van Stichting Manna in overweging nemen om ook iets voor ons te betekenen in de toekomst. Elke bijdrage is welkom, en wordt voor de volle 100% besteed aan de minimegezinnen binnen onze gemeente. Giften (fiscaal aftrekbaar volgens de ANBI-regeling) kunt u storten op rekening 14.87.68.679 t.a.v. Stichting Manna – Vriezenveen

Manna Fashion

Het voorjaar staat voor de deur en de winter garderobe wordt langzamerhand weer omgeruild voor de wat dunnere kleding. Zo komen ook langzamerhand de aanvragen van onze gezinnen weer binnen. Als we terug kijken naar onze eerste winter mogen we zeggen dat het goed is verlopen, we hebben een aantal gezinnen mogen voorzien van kleding. Marjan en ik zijn op bezoek geweest bij de Ezra foundation in Almelo, het was goed om daar te zijn. Deze organisatie werkt al een aantal jaren voor en met mensen zoals onze manna gezinnen, we hebben ideeën kunnen opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen. We mochten zelfs nieuwe winter jasjes uitzoeken voor een van onze gezinnen, geweldig!

Het inzamelen en uitzoeken doen we nog steeds vanuit het depot aan de Boslandweg, zoals u zult begrijpen is dit niet de ideale situatie. Eind vorig jaar hebben Bertus en ik een gesprek met wethouder Oordt gehad, al pratende kwamen we bij een pand dat leeg stond en waar een winkel bestemming op zat, dit pand was eigendom van Mijande Wonen. Helaas was deze locatie al verkocht, dus weer terug bij af.

Maar we laten de moed niet zakken en hebben een nieuwe afspraak gemaakt met de wethouder, deze staat gepland op woensdag 29 maart. We hopen dat we opnieuw bij de gemeente ons doel mogen uitleggen, dat we geen winkel willen beginnen maar dat we graag met onze doelgroep in gesprek willen komen, we hebben met Manna een

maatschappelijk doel voor ogen, waarbij we onze liefde van Jezus door werken willen laten zien. God heeft een plan met onze stichting, daar willen we op vertrouwen!

Hartelijke groet, Elise Kroeze.



Bericht uit het veld.

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over het koerierswerk bij Stichting Manna. Via de diaconie van de Geref. kerk in Vroomshoop ben ik in contact gekomen met stichting Manna. Marjan Stoopendaal had ons toen het een en ander verteld over het werk van de stichting, en dat sprak mij aan. Zodoende heb ik mij daar toen voor aangemeld.

Een avondje koerieren werkt zo; Eens in de twee weken komen we in Vriezenveen bij het depot om de voedselpakketten op te halen, Zo'n 4 of 5 pakketten per koerier. Ik zorg dat ik er om 7 uur ben om de pakketten in te laden, het is er dan behoorlijk druk, en dan richting Vroomshoop om de pakketten af te leveren. Meestal zitten de mensen al op ons te wachten, als je er een paar keer geweest bent kennen ze de auto al. Met sommige mensen kan ik een praatje maken door het pakket in de keuken te brengen. Anderen nemen het bij de deur of op straat van mij over. Maar altijd is het een bedeesd of een hartgrondig dank je wel, en daar doen we het voor. Het is triest dat het in ons land nodig is maar het is wel heel dankbaar werk.

Ik hoop dan ook dat ik het met Gods hulp dit werk nog lang vol mag houden.

Groeten, Geert de Lange
Koerier Stichting Manna