

zullen we ruilen?

je oude tablet is **geld waard!** Inruilen is mogelijk op alle modellen

Weten wat jouw oude apparaat waard is?
Kom langs in één van onze winkels of kijk op dixons.nl



Samsung GALAXY Tab 2



329,- 279,-²
na inruil

204,-³

dixons

Aanbieding geldig t/m 8 juni

1 Bedrag o.b.v. werkend tablet. 2 Prijs na 50,- cashback. 3 Voorbeeld o.b.v. inruil werkend Google tablet en na cashback.

'Soms nog vleermuize aan de balk; die huur

RIJSSEN - "Het is jammer dat 'n Witten maar drie middagen per week open is. We willen meer mensen laten genieten van deze accommodatie, door deze te verhuren. Vergaderen midden in de natuur!", aldus boswachter en BOA-toezichthouder Ine Nijveld.

Door Jenny ter Maat

Informatiecentrum 'n Witten aan de Borkeldweg 17 bij de dagcamping is een begrip in Rijssen en omstreken. De boerderij op De Borkeld is drie middagen in de week open, op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag. De entree is dan gratis. Een



De vrijwilligers Kees Wolffenbattel, Wim Baan en Herman Bruggink Witten op De Borkeld.

BOERDERIJ 'N WITTEN TE HUUR VOOR BEDRIJVEN, FAMILIES EN WORKSHOPS

vrijwillige gift is uiteraard welkom. De boerderij wordt onderhouden door zo'n dertig vrijwilligers van de IVN-afdelingen Rijssen-Enter en Markelo, in samenwerking met eigenaar Staatsbosbeheer. Ook vandaag is men bezig; er wordt gezaagd en getimmerd en gewerkt aan een expositie. "De boerderij is onlangs helemaal opgeknapt. Het toilet is nu inpandig en er is een mooie ouderwetse keuken geplaatst, die past bij het gebouw", vertelt Herman

Bruggink van het IVN Rijssen-Enter aan, secretaris van werkgroep 'n Witten. "En deze mooie boerderij is maar drie middagen in de week, van april tot en met september, open. Dat is jammer, als het dicht zit heeft niemand er iets aan", geeft Nijveld aan. Daarnaast levert een gesloten gebouw ook niets op, terwijl het geld voor onderhoud zo goed gebruikt kan worden. Vandaar dat besloten is deze accom-

modatie te verhuren aan groepen om te vergaderen, voor een feestje, voor workshops. "In overleg kan er voor de zaterdag en woensdag, als de boerderij open is voor publiek, iets geregeld worden. Op alle andere dagen is het gebouw te huur, behalve op zondagen en feestdagen. En de locatie is uniek: dicht bij de A1, veel parkeerruimte en als je na urenleng vergaderen even een frisse neus wilt halen

Vunera

Uitvaartverzorging

De dames van Vunera kunnen u met raad en daad bijstaan en begeleiden.



Meer informatie kunt u vinden op www.vunera.nl.

Ons team bestaat uitsluitend uit dames. Wij zijn dag en nacht bereikbaar: Tel. 0546-573979.

Voor uw naaste een respectvol afscheid

Wij kunnen voor u een uitvaart verzorgen ongeacht waar u verzekerd bent.

ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing bij spataderen, zware benen en rusteloze benen

Zo'n 20% van de Nederlanders heeft te maken met spataderen. Niet zo gek ook, eigenlijk. Onze benen zijn namelijk verantwoordelijk voor het dragen van een compleet lichaam en de grote aderen in onze benen moeten ook nog eens veel werk tegen de zwaartekracht in verrichten. Plus: aderen worden door de jaren heen minder elastisch, wat ze extra 'spatgevoelig' maakt. Een geheimje uit de natuur is de werkstof Aescine uit wilde paardenkastanje. Aescine helpt om de doorbloeding van de grote beenaderen te ondersteunen.

namelijk zorgen voor een zwaar, vermoeid en soms ook pijnlijk gevoel in de benen. Ook rusteloze benen kunnen een gevolg zijn van spataderen.

» 'Door gebruikers beoordeeld met een 8,9'

Wie krijgen spataderen? Mensen met overgewicht en zwangere vrouwen hebben meer kans op spataderen. Het extra gewicht zorgt namelijk voor een grotere druk op de aderwanden. Daarnaast: hoe hoger de leeftijd, hoe zwakker de vaatwanden. Bij vrouwen komen spataderen overigens vaker voor dan bij mannen, net als bij mensen met een staand beroep.

Zelf doen bij spataderen Voldoende bewegen helpt. Verder zijn een gezond gewicht en het zo veel mogelijk vermijden van roken, koffie en alcohol erg belangrijk. Er zijn ook natuur-

lijke middelen die kunnen ondersteunen bij spataderen en zware benen. A.Vogel Aesculaforce* bevat een gestandaardiseerde hoeveelheid van 50 mg Aescine en helpt daardoor snel bij spataderen, zware benen en rusteloze benen.



A.Vogel Aesculaforce* is verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 60 tabletten bij drogist, apotheek en de meeste gezondheidswinkels.

Hoe ontstaan spataderen? Als een grote beenader zijn elasticiteit verliest, kan het bloed niet meer goed omhoog worden gepompt en blijft hangen. Hierdoor ontstaan spataderen: zichtbare, blauwe, kronkelende aderen op de benen. Niet mooi en ook lichamelijk geen pretje. Spataderen kunnen

*Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Toepassing uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikerservaring.

Open View zondag over 'Loslaten'

RIJSSEN - Zondag 2 juni van 16.30 tot 17.30 uur wordt weer een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd in de Open Hof, de Protestantse kerk vlakbij het station, Stationsdwarsweg 2, Rijssen. Naast de ontmoeting

met elkaar staat deze keer het thema 'Loslaten' centraal staan. Aan het einde van de bijeenkomst wordt, als teken daarvan, een ballon opgelaten. 'Loslaten' is niet alles naar je hand zetten, maar elke

dag nemen zoals die komt en jezelf er gelukkig mee prijzen. De kinderen kunnen meepraten, zingen en luisteren, maar ook gaan kleuren of lezen. Iedereen is van harte welkom!

ASTRID GOUMA. THUIS IN BRINKGREVEN

Moeders. Dromen... Soms tegen beter weten in



Op de muur van het restaurant staat een vrouw afgebeeld met een kind in haar schoot. Slap ligt het in haar armen. Meer dood als levend. Daaronder prijkt in neonlicht reclame de naam van het restaurant: 'Ismael'. Ismael, de jongen die samen met zijn moeder Hagar de woestijn werd in gestuurd om daar te (over)leven. Maar de zon stond hoog aan de hemel en het water raakte op. De dood lag op de loer. De dood... ik denk aan al die moeders, die op welke wijze dan ook moeten leven met kinderen die bijzonder zijn. En ieder kind is dat. Jouw kind is toch ook het mooiste kind ter wereld? Want dat is het! Ook al heb je er 1 of 9, dat ene kind is heel bijzonder. En ik zie de stralende ogen van de moeders van het bruidspaar die ik 's morgen heb mogen trouwen. Bijzonder om je kind zo gelukkig te zien van liefde.

Dronken van geluk! Een toekomst tegemoet. Hoopvol! Maar wat als je kind dronken raakt van de drank, verslaafd aan de cocaïne, het leven niet meer ziet zitten, geen doel meer heeft om voor te leven of verdwenen is... en niet meer te vinden is. Mijn gedachten gaan naar de moeder in Zeist... en naar al die moeders die hun kinderen verloren aan de dood of aan het leven. Een onmogelijk iets, verder leven zonder jouw geliefde kind... En toch moet het... Het kan niet anders... Want het niet is anders. Maar wat zou je graag willen. Nog een keer je kind vast houden. Zeggen dat je van haar houdt. Nog een keer knuffelen. Nog een keer... In het verlangen om samen weer toekomst te hebben... Dromen soms... tegen beter weten in...