

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender van 19 januari t/m 1 februari 2019

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 19 januari:

Bidden wij dat er de komende maand voldoende sponsoren op het pad van het ParkPinksterFestival mogen komen, zodat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt en het een feest mag worden waarin de Heilige Geest voor een ieder zichtbaar mag worden.

Zondag 20 januari:

Bidden we voor de kerkelijke leiders en voor de verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen als geestelijke leiders en vraag of God hen daarin wil leiden en zegenen.

Maandag 21 januari:

Bidden we dat je je leven kunt delen met christenen in je buurt en voor de samenwerking tussen kerken.

Dinsdag 22 januari:

We willen bidden voor de avond van het gemeentepastoraat waarbij we nadenken op welke manieren we de Bijbel een plaats kunnen geven in het gezinsleven.

Woensdag 23 januari:

Bidden we voor onze jongeren, dat ze een groot voorbeeld mogen zijn in hun onvoorwaardelijke overgave aan God.

Donderdag 24 januari:

Bidden we voor het volk Israël en alle andere inwoners van dat land, dat zij in vrede mogen leven. De vraag is niet of aan de noordgrens met Syrië en Libanon een conflict zal uitbreken, maar wanneer.

Vrijdag 25 januari:

Willen we bidden voor onze kerkenraad en predikanten. We bidden voor visie en zegen om samen te bouwen aan de kerk van Jezus Christus in 2019!

Zaterdag 26 januari:

Danken we God, dat hij enorme hoeveelheden water in het meer van Galilea laat stromen, vele beekdalen stromen vol, het waterpeil is al ruim 11 cm gestegen.

Zondag 27 januari:

Willen we bidden voor alle ouders die alleen voor de geloofsopvoeding van hun kinderen staan. Dat ze zich gesteund mogen voelen door onze gemeente en zich daar ook thuis mogen voelen.

Maandag 28 januari:

Bidden we voor zendelingen die zijn uitgezonden om het evangelie te brengen in Nederland of in het buitenland. Bid voor wijsheid, doorzettingsvermogen en vertrouwen.

Dinsdag 29 januari:

Willen wij U vragen Heer om de ouders die worstelen met het 'anders' zijn van hun kind nabij te zijn.

Woensdag 30 januari:

Bidden we dat gebed steeds meer ruimte krijgt in kerken, gezinnen en persoonlijke levens. Dank voor mensen en initiatieven die mensen daarin motiveren en stimuleren.

Donderdag 31 januari:

Een recent rapport van het Israëliisch Bureau voor het Kind meldt dat een heel groot aantal kinderen in Israël onder de armoedegrens leeft. Laten wij bidden voor die kinderen, dat zij veel liefde mogen ontvangen en de zorg en de hulp krijgen die nodig is om hen te laten opgroeien tot gelukkige jongeren.

Vrijdag 1 februari:

Bidden we dat ouders en kinderen met plezier samen de Bijbel gaan lezen.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen naar:

emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl

mobiel: Joop Bökkerink 06-23226407