

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSSEN

☎ 0548-540032/06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Eerstvolgende kopij inleveren **vóór vrijdag 25 januari 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ ggrevelink78@kpnmail.nl

ABONNEMENT:

Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSSEN

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSSEN

☎ 06-19863293; ✉ ds.sander.ris@gmail.com

Ds. J.C. Oosterwijk, Herderstasje 10, 7463 EA RIJSSSEN

☎ tel. 06-43006790; ✉ jcoosterwijk@ontmoetingskerkrijssen.nl

SCRIBA

Mevr. C. Huizinga-Draaijer, H.J. van Opstallstraat 29, 7462 DK RIJSSSEN

☎ 0548-542285; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. H. Sniijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSSEN

☎ 06-45070711; ✉ hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSSEN

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

60^e jaargang no. 2
Vrijdag 18 januari 2019

Heer, U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt,
die Uw weg gaat, met U voor ogen.

Jesaja 64: 3-7

ZONDAG 20 JANUARI

Kerkdiensten:

09.30 uur: ds. J.C. Oosterwijk

11.30 uur: Kom in de Kringdienst (Zie "Informatie bij de diensten")

19.00 uur: ds. S. Ris – NetEvenAnders - Dienst m.m.v. Ontmoetingsband
(Zie "Informatie bij de diensten")

Morgendienst:

Lezingen uit de Bijbel: Ester 1 en Matteus 20: 25 t/m 28.

Hemelhoog 286; Ps. 99: 1,3; Klein Gloria; Lied 519; Lied 906: 1,4; Lied 883;
Lied 103c: 1,2,3,4; Opwekking 764.

Avonddienst:

Lezing uit de Bijbel: Markus 5:1-20

Thema: 'Waarom ik tóch Bijbel ben blijven lezen'

Opwekking 797; Opwekking 689; Opwekking 812; Opwekking 815;
Hier bij U (Hanne de Vries); Opwekking 798; Opwekking 733

Collectes:

1^e collecte: Diaconie - Eigen werk

2^e collecte: Diaconie/PKN – Oecumene

Organisten:

Morgendienst: dhr. P. te Velde

Avonddienst: Ontmoetingsband

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst 09.00 uur: dhr. A. Nijland

11.30 uur: dhr. G. van de Riet

Avonddienst: dhr. M. Brinks



Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6

09.30 uur: Ina Nieuwenhuis, Mariska Altena, Suzan Wessels

11.30 uur: *Geen Kindernevendienst*

**Kinderoppasdienst:**

09.30 uur: Larissa Jansen, Marjolein Smit, Renkse Prins,
Willemieke Zwiers

11.30 uur: Yvonne ter Steege, Bente Feenstra, Renske Veneklaas,
Janine Goorman

Oudervervoer:Naam oudere:

mevr. J.M. v.d. Groep
mevr. G.H. Witten-Borger
mevr. J. Abbink

Naam rijder:

dhr. J. ten Brinke
" "
mevr. F. van Rossem

ZONDAG 27 JANUARI**Kerkdiensten:**

09.30 uur: ds. F. den Oudsten uit Enter – Ook via Radio350
(Zie "Informatie bij de diensten")

19.00 uur: ds. J.C.J. Post uit Lutten

Collectes:

1^e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Organisten:

Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes

Avonddienst: dhr. P. te Velde

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. G. Schellevis

Avonddienst: dhr. J. Schulenburg

**Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 4 en 7+8**

Esther Seppenwoolde, Madeleen Pas, Rianne Wellenberg

**Kinderoppasdienst:**

Elsbeth Wessels, Marsha ten Berge, Anne Wil Eertink,
Jacomine Schönherr

Oudervervoer:Naam oudere:

mevr. J.M. v.d. Groep
mevr. G.H. Witten-Borger
mevr. J. Abbink

Naam rijder:

dhr. G. Webbink
" "
dhr. J. Brinks

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN

KOM IN DE KRINGDIENST 20 JANUARI OM 11.30 UUR.

Zondag 20 januari is er weer een kom in de kringdienst.

Als het goed is hebben alle kinderen, van 3 t/m 6 jaar, een uitnodiging hiervoor ontvangen. In deze dienst gaan we het hebben over 'praten met God', wat is praten met God, waar praat je over met God en hoe doe je dat? Ken je bijvoorbeeld de gebedskoffer al? Samen met het jeugdpastoraat gaan we het hier samen met jullie over hebben. We hopen jullie dan allemaal, op 20 januari om 11.30 uur, te zien in de Ontmoetingskerk. Papa's, mama's, opa's, oma's, broertjes en/of zusjes zijn ook van harte welkom!

NET EVEN ANDERS DIENST 20 JANUARI OM 19.00 UUR.

De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Voor veel mensen heeft de bijbel tegenwoordig om verschillende redenen grote betekenis. Al eeuwenlang wordt de bijbel door allerlei mensen beschouwd als het geloofsboek bij uitstek. Maar de bijbel wordt ook betrokken op allerlei maatschappelijk, cultureel en politiek relevante vragen. Het is absoluut de moeite waard om de bijbel beter te leren kennen. Maar dat begint met lezen. Toch komen veel mensen er niet goed doorheen. Want het is ook een moeilijk boek. De woorden staan namelijk in een bepaald verband. Maar ook de tijd waarin de teksten zijn geschreven en de plaats en de cultuur waarin ze zijn ontstaan, zijn van belang. Waarom lezen we dan toch de bijbel als het zo complex en moeilijk wordt ervaren?

Zondag 20 januari is er weer een 'net even anders dienst!'. Het thema van deze dienst is: Waarom ik toch de Bijbel ben blijven lezen. De dienst is onder leiding van Ds. Sander Ris m.m.v. de ontmoetingsband. De band zal samen met ons diverse opwekkingsliederen zingen.

De dienst zal om 19.00 uur beginnen. De deuren van de kerk zullen om **18.30 uur** voor u opengaan.

UITZENDING RADIO 350, ZONDAG 27 JANUARI

Op zondag 27 januari, van 09.00 tot 12.00 uur, kunt op de lokale zender Radio 350 weer luisteren naar gevarieerde christelijke muziek.

In deze uitzending wordt de kerkdienst in onze Ontmoetingskerk rechtstreeks uitgezonden. Radio 350 is te ontvangen via:

- Glasvezel 104.6 FM
- Telfort (zwart) kanaal 3004
- KPN/Telfort (wit) kanaal 1054
- Ziggo kanaal 923

Veel luisterplezier gewenst!

Radio 350 team Ontmoetingskerk, *Trijnie Hoogsteen, Arjan Stropak,
Rudy Veneklaas, Chiel Zweers, Martan Poortman en Geertje Roelofs*

UIT DE WIJKEN

OOST:

Mevr. Janine Schoterman-Broeze (wijk 19) heeft de eerste ingreep achter de rug. Alles is goed verlopen en nu is het wachten op de vervolgooperatie die op 18 januari zal plaatsvinden.

Mevr. Martje Mensink-Miedema (wijk 1) heeft tegenvallende berichten gekregen over haar gezondheid. Ze verblijft nog in het Roessink (Enschede), maar de verwachting is dat ze op korte termijn weer naar huis komt.

Mevr. Lucie Broeze-Hendriks (wijk 8) verblijft, nadat ze voor de tweede keer in het ziekenhuis was opgenomen, nu ter revalidatie in Verpleeghuis St. Elisabeth (Kamer 262, Langestraat 74, 7491 AJ, Delden). Ook voor haar man Herman (hij woont in het Stadskwartier) is dit een zware tijd.

Met een hartelijke groet,

ds. Arjan Oosterwijk

WEST:

Geliefde gemeente,

Omdat ik voor de tweede week ziek ben, vindt u hier geen wijkberichten. Sinds de kerstvakantie heeft mijn lichaam veel last van allerlei bijwerkingen van de reuma-medicijnen. In de kerstvakantie kreeg ik een reumatische infectie in de knieën, die daardoor helemaal opzwellen. Ik kon nauwelijks lopen. Zondag 13 januari heeft ds. Fokke van der Weij daarom de 9-uur ochtenddienst van mij overgenomen. De 11-uur doopdienst heb ik wel zelf gedaan, maar aan het einde van de dienst viel ik bijna om. Op dit moment spelen pijnlijke maagklachten mij parten - een bijwerking van de vele prednison die ik in de afgelopen weken nodig had om de reuma-infecties een beetje onder controle te houden. We gaan er vanuit dat het deze week tot rust komt en ik weer aansterk. Ik hoop van harte weer gewoon te kunnen wérken!, omdat onze kerk en stad zulke mooie plekken zijn om aan de slag te gaan. En omdat ik me naar hart en ziel goed voel, dus het hoofd en hart loopt over met verlangen om u snel weer te spreken en te ontmoeten. We dragen elkaar in gebed.

ds. Sander Ris

VAN DE PREDIKANTEN

Van eikel tot eik.

Uit Enter, waar wij een paar maanden woonden, heb ik een paar eikels meegenomen. Ze zullen ze daar niet missen want er waren er genoeg. Het leek me boeiend om van een eikel een eik te kweken. Een eik is een boom waar je tegenop kijkt maar dan heeft hij al een hele geschiedenis achter de rug.

Veel eiken die je in de mooie essen rondom Rijssen ziet staan zijn ouder dan wij. Wat hebben ze al niet voorbij zien komen? En dan te bedenken dat iedere machtige eik ooit als een eikeltje begonnen is. Een prachtig beeld voor Gods Koninkrijk en de kerk. We ploeteren en ploegen met elkaar, maar het is God die langzaam maar zeker zijn Koninkrijk laat groeien. Wat me opvalt aan de eikeltjes die nu bij mij in de vensterbank staan is dat het heel langzaam gaat. Mij eigenlijk te langzaam. Blijkbaar groeit iets wat kwaliteit heeft, wat fijn is, langzaam. God heeft ook een eeuwigheid de tijd. Wij mogen daar geduld voor oefenen. Graag groei ik met u mee.

Met een hartelijke groet,

ds. Arjan Oosterwijk

WIJKNIEUWS

WIJK 21

Door het overlijden van Janneke Drijer kwam er een lege plek in ons wijkteam. We zijn blij dat Jacqueline Berends (tel.nr. 0548-545593) deze plek wil gaan opvullen.

Groeten, Wijkteam 21 Ontmoetingskerk,

Jeannet den Butter, Henk Mensink

BIJBELSE THEMAWEEK VAN DE SCHOLEN

In de week van 28 januari t/m 1 februari is de Bijbelse themawEEK gepland. D.m.v. dagboekstukjes kunt u meelesen. Deze dagboekstukjes zijn aan alle oudste kinderen van de basisscholen uitgedeeld. Het thema voor dit jaar luidt: "De Heer regeert!"

In drie of vier Bijbelverhalen komt dit thema op de scholen voor Protestants Christelijk Primair en Voortgezet Onderwijs te Rijssen en School met de Bijbel in Notter aan de orde. De persoon van Daniël staat dit keer centraal. Het thema is, "De Heer regeert!".

Er is ook een financieel doel verbonden aan de themawEEK; er is gekozen voor "*Hulp aan aidswezen in Ethiopië van de stichting Dorcas*".

Op de themazondag zal voor dit doel gecollecteerd worden.

Over de hele wereld zijn er mensen met Aids. Maar niet alleen volwassenen kunnen Aids hebben. Er zijn ook kinderen met deze ziekte. Meer dan 2 miljoen. Vaak zijn deze kinderen besmet geraakt omdat hun moeder al Aids had toen ze van het kind zwanger was. Als je besmet bent en Aids krijgt kan je hierdoor erg ziek worden en zelfs doodgaan.

Een heleboel van deze besmette kinderen leven in Ethiopië. Vaak zonder ouders, omdat die al eerder aan Aids gestorven zijn.

Als je geen ouders hebt en je leeft in een arm land zoals Ethiopië, is er dus geen geld om bijvoorbeeld naar school te gaan, maar er is ook geen geld voor medicijnen. Gelukkig kunnen veel kinderen wel bij de familie slapen,

zoals bijvoorbeeld hun oma. Maar vaak is oma ook arm, en leeft zij in een huisje wat alleen bestaat uit wat golfplaten en een zeil. Ook de arme familie kan dan niet veel voor deze kinderen betalen. Veel kinderen gaan dan ook op straat bedelen om geld of eten, terwijl andere kinderen al heel jong gaan werken. Bijvoorbeeld als visser, souvenirverkoper of schoenpoetser.

Gelukkig zijn er mensen die vinden dat dit niet kan en die deze kinderen willen helpen. Ze krijgen een plaats om te spelen en naar school te gaan. Maar ze krijgen natuurlijk ook 1x per dag goed te eten. En, er wordt gezorgd dat er medicijnen voor ze wordt gekocht. Ook het ziekenhuis wordt voor ze betaald als ze daar naar toe moeten.

Ook worden de mensen bij wie deze kinderen wonen vaak bezocht en gekeken of er wat voor ze gedaan kan worden, zoals een reparatie aan het huis. Een heleboel van deze kinderen zijn weer gelukkig, en lachten weer. Veel anderen moeten nog geholpen worden en daar is geld voor nodig.

Help jij ook mee?

Met vriendelijke groet,

De themawEEKCOMMISSIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ACTIE KERKBALANS 2019 - GEEF VOOR JE KERK



Actie Kerkbalans komt er weer aan. Actie Kerkbalans wordt in heel Nederland gehouden in de laatste weken van januari. Gemeenteleden worden dan gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan onze kerk.

Vanaf 14 januari worden de oranje enveloppen bij alle gemeenteleden thuis bezorgd door onze vrijwilligers.

In de week van 28 januari worden de enveloppen weer opgehaald!

Het thema van Actie Kerkbalans 2019 is "Geef voor je kerk". De kerk als plek om God te ontmoeten, tot rust te komen, lief en leed te delen en samen te vieren. Voor vreugdevolle momenten in het leven, zoals doop en huwelijk. Of om elkaar bij te staan, bij ziekte, overlijden of eenzaamheid.

De zorg voor elkaar is van groot belang in deze tijd. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn!

Geeft u ook om onze kerk? Doe dan mee!

Namens Commissie Kerkbalans,

Jan Spenkelink

VERENIGINGEN EN GROEPEN

574 KERSTBOMEN VOOR TODA

Een record aantal kerstbomen werden zaterdag 5 januari opgehaald door TODA in Rijssen en directe omgeving. Voor de 19e keer werd deze actie georganiseerd, aanvankelijk eerst alleen voor leden van de Ontmoetingskerk maar al snel werd het een openbare actie.

Er zijn adressen waar we al 19 keer de gebruikte kerstboom hebben opgehaald. Online waren de bomen dit jaar aangemeld via www.TODA.nl, in tien teams werden de gebruikte kerstbomen opgehaald en verzameld bij de Welkoop aan de Holterstraatweg. Vandaar uit zijn de bomen overgedragen aan de boakebouwers van Dijkerhoek die de 574 kerstbomen zeer goed kunnen gebruiken bij het traditionele paasvuur. Iedereen hartelijk dank voor bijdrage aan deze actie! Volgend jaar komen we graag weer bij u aan de deur, dan voor de 20e keer!

Arjen van der Berg



POSTZEGELS/ANSICHTKAARTEN.



Elke keer bij het bezoek aan de kerkdienst loop ik even langs de postzegeldoos. Ik ben dan ook erg blij te kunnen melden dat we in 2018 voor €300,00 aan postzegels/ansichtkaarten bij elkaar hebben gespaard. Dit bedrag heb ik overhandigd aan de penningmeester van de ZWO, die het in dank heeft aanvaard.

Veel post gaat steeds meer via de digitale snelweg, maar de opbrengst is toch een mooie gift voor de ZWO. Mag ik ook in 2019 weer op uw/jullie medewerking rekenen?

De gele doos is te vinden in de grote hal van onze kerk naast de trap.

U bent niet in de gelegenheid de kerkdienst te bezoeken: ik kom graag bij u langs om de postzegels te halen.

Met postzegelgroet,

Henk Veurink (tel: 515970)

OVERIGE BERICHTEN

INTERKERKELIJKE OCHTEND- BIJEENKOMST 23 JANUARI.

Aanvang 09.45 uur (zaal open 09.30 uur)

Spreekster: Erica Duenk

Erica heeft samen met haar man, "His Healing Voice" opgericht, dit is een bediening van verzoening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven, om mensen te helpen om Gods stem te verstaan, Gods stem te volgen en Gods stem in deze wereld te zijn. Haar kracht ligt hierin om mensen te bemoedigen en te versterken in hun wandel met Hem! Naast het leiding geven aan His Healing Voice, is zij een veelgevraagd en geliefd spreekster, o.a. op conferenties en workshops. Ook is Erica bekend van het succesvolle tv programma Transparant bij Family7. Het thema deze ochtend is; "Jij maakt het verschil"

Ook benieuwd naar deze ochtend? Van harte welkom!! (mannen en vrouwen) in het Morshoes, Morsweg 8c in Rijssen.

Deze ochtend is gratis, wel word er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

Inl. Reiny Grimberg 0548-514286/0611142883

Karina Hulst 0548-541164

ONTWIKKELINGEN IN DE VRAAG NAAR BIJBELS IN 2018

De Bijbelvereniging plaatst jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in Nederland.

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Ook in 2018 is dit aantal weer overschreden.

Hoewel het kerkbezoek afneemt, zien we een toenemende gerichte vraag naar Bijbels in veel verschillende talen. Bijna twee derde van de Bijbels die worden besteld zijn in een ander taal dan het Nederlands!

Verschuivingen

Waren in voorgaande jaren de talen van de asielzoekers, Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya koplopers. In 2018 is er een lichte verschuiving naar talen als Pools, Russisch en Roemeens. We zien dat de vraag uit de gevangenen, waar ongeveer de helft van de gevangenen een niet Nederlandse achtergrond heeft, toeneemt in diversiteit. Maar ook vanuit de ziekenhuizen neemt de vraag naar anderstalige Bijbels toe.

Dat de samenstelling van de bevolking zich wijzigt wordt hiermee bevestigd.

Nederlands

Aan de hoeveelheid vragen naar Nederlandse Bijbels is merkbaar dat de generatie die zich, soms boos of vol wrok, zich had afgekeerd van het christelijk geloof, afneemt. Van jongeren, die van huis uit weinig of niets hebben meegekregen van het christelijk geloof, is er juist nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne Zonderop, schrijfster van het boek 'Ongelofelijk' constateert een verrassende comeback van religie. Wij ervaren de juistheid van haar waarneming door de toenemende belangstelling en vraag.

Opvoeding

Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de Bijbelse verhalen kennen. Niet altijd omdat zij zelf gelovig zijn, maar wel duidelijk voor ogen hebben dat de Bijbelse verhalen onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Kennis van deze verhalen ziet men als onderdeel van de opvoeding.

Diversiteit

De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan, van de Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. We merken dat de verschillende vertalingen vaak naast elkaar worden gelezen.

Door de andere samenstelling van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zien we ook een andere vraag ontstaan. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor verpleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. De vraag naar een Bijbel in grote letters, heeft ons doen besluiten deze opnieuw te laten drukken. Onze ambitie is het dat iedereen, die belangstelling heeft voor de Bijbel, deze kan lezen; in de eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Letter Bijbel is daar een onderdeel van.

De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende kerkbezoek, eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu grote groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de wortels van de Nederlandse cultuur en samenleving.

Informatie

Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op de website: www.bijbelvereniging.nl.

Jaap van Middendorp, bureaumanager

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als wij mensen elkaar de hand geven en niet langer leven als ieder voor zichzelf, dan ontstaat er nieuw leven.

Als wij mensen van ons eiland wegtrekken en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven, dan ontstaat er een nieuw land van – wij mensen samen-.

Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar, maar luisteren naar wat leeft, dan ontstaat er een nieuwe band waarvan we kunnen leven.

Waar wij mensen langs elkaar heen leven, elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar, geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar en elkaar uitnodigen om binnen te komen en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid, dan ontstaat er nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, verlangen mensen zo naar leven. Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, verlangen mensen naar een woord van begrip, naar een arm om hun schouder, want mensen zoeken leven dat leefbaar is

Als wij zo leven met elkaar en voor elkaar
dan..... kunnen we God zien.

Ingezonden door Jaap Blok