

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSSEN

☎ 0548-540032/06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Eerstvolgende kopij inleveren **vóór vrijdag 19 oktober 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ ggrevelink78@kpnmail.nl

ABONNEMENT:

Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSSEN

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSSEN

☎ 06-19863293; ✉ ds.sander.ris@gmail.com

Ds. J.C. Oosterwijk, Witmoesdijk 16a, 7468 PT ENTER

☎ tel. 06-43006790; ✉ jcoosterwijk@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK WERKER

Mevr. R.L.M. Venema - van den Berg, Boerhaavelaan 32, 7607 PW ALMELO

☎ 0546-823579; 06-53914277; ✉ rlm.venema95@gmail.com

Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.

SCRIBA

Mevr. C. Huizinga-Draaijer, H.J. van Opstallstraat 29, 7462 DK RIJSSSEN

☎ 0548-542285; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink,

Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSSEN

☎ 06-45070711; ✉ hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSSEN

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

59^e jaargang no. 19
Vrijdag 12 oktober 2018

*Petrus schreef: Heb elkaar onvoorwaardelijk lief,
met een zuiver hart.
1 Petrus 1: 22-25*

ZONDAG 14 OKTOBER - WERELDDIACONAAT

Kerkdiensten:

09.00 uur: ds. J.C. Oosterwijk

11.00 uur: ds. S. Ris – Doopdienst m.m.v. Ontmoetingsband
(Zie "Informatie bij de diensten")

19.00 uur: ds. S. Ris – "Wereldouders"

Morgendienst:

09.00 uur:

Lezing uit de Bijbel: Rechters 13.

Lied 886; Ps. 68:9; Hemelhoog 433; Lied 838: 2,4; Ps. 105: 2,3;
Hemelhoog 445; Lied 885.

11.00 uur:

Lezing uit de Bijbel: Markus 1:1-12

Opwekking 599; Opwekking 815; Opwekking 802; 'Een parel in Gods hand';
Opwekking 355; Opwekking 427; Gezang 479: 1,3; Opwekking 586

Avonddienst:

Lezing uit de Bijbel: Markus 1:39-45

Lied voor de dienst: Lied 939

Lied 68:2; Lied 912: 1,2,4,5; Lied 834; Lied 340b; Lied 289: 1,3

Collectes:

1^e collecte: ZWO – Kerk in Actie/Werelddiaconaat – Nepal
(Zie "Informatie bij de diensten")

2^e collecte: Diaconie - Eigen werk

Organisten:

Morgendienst 09.00 uur: dhr. P. te Velde

11.00 uur: Ontmoetingsband

Avonddienst: dhr. V.H. Boertjes

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst 09.00 uur: dhr. M. Brinks

11.00 uur: dhr. B. Geerling

Avonddienst: mevr. G. Fokker-Seppenwoolde

**Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6**

09.00 uur: Lisa ter Harmsel, Mirjam Smit, Marjan Sytsma

11.00 uur: Dianne Markvoort, Gerdien Santé, Jeannet van Wingerden

**Kinderoppasdienst:**09.00 uur: Gea van Eden, Gerlinde Haase, Evelien Averagesch,
Johanneke Kamphuis11.00 uur: Elsbeth Wessels, Marsha ten Berge, Anne Wil Eertink,
Jacomine Schonherr**Ouderenvervoer:**

Naam oudere:

Naam rijder:

mevr. J.M. v.d. Groep

(tel. 544990)

mevr. A. Dannenberg

mevr. G.H. Witten-Borger

(tel. 516221)

" "

ZONDAG 21 OKTOBER**Kerkdiensten:**

09.30 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg

19.00 uur: ds. J.D. Wassenaar uit Hellendoorn

📖 Morgendienst:

Schriftlezingen: Jesaja 59: 9-15; Marcus 10: 46-52

Zingen vooraf: Lied 287: 1, 2, 5

Intochtslied: Lied 121: 1, 2, 3

Lied 195; Lied 859: 1, 2, 4; Lied 213: 1, 2, 5; Lied 463: 1, 2, 3, 8;

Lied 534: 1, 2, 3, 4; Lied 413: 1, 2;

Slotlied 422: 1, 2, 3

Collectes:1^e collecte: Diaconie - Dovenpastoraat2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen**Organisten:**

Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes

Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. L. Bakker

Avonddienst: dhr. T. Klaassen

**Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 4 en 7+8**

Kim van den Noort, Judith Geitenbeek, Suzan Wessels



Kinderoppasdienst:

Irma Nijland, Joanne Brunnekreef, Marinda ter Harmsel, Gerlinde Baan

Ouderenvervoer:

Naam oudere:

Naam rijder:

mevr. J.M. v.d. Groep

(tel. 544990)

dhr. G. Visser

mevr. G.H. Witten-Borger

(tel. 516221)

„ „

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN

Doopdienst 14 oktober 11.00 uur

In de 11.00 uur ochtenddienst van zondag 14 oktober hopen wij de volgende kinderen te dopen en te verwelkomen in onze gemeente:

- **Bibi Raasveld**, geboren 28 mei 2018, dochter van Toine en Gerdien Raasveld (wijk 6)

- **Diede Bakker**, geboren 17 juni 2018, dochter van Gerald en Gerdy Bakker(wijk 11)

- **Ilse Ligtenberg**, geboren 20 juni 2018, dochter van Richard en Manon Ligtenberg (wijk 5)

- **Cato Koster**, geboren 26 juli 2018, dochter van John en Ingrid Koster (wijk 40)

- **Joes Veneklaas**, geboren 6 augustus 2018, zoon van Mark en Renske Veneklaas (wijk 25)

- **Florian Verveld**, geboren 4 september 2018, zoon van Maurice en Sanne Verveld (wijk 36)

We zien uit naar een mooie dienst en bidden dat Gods Geest de kinderen, de doopouders en ons als gemeente vervult, wanneer we samen elkaars kinderen bij Jezus brengen.

COLLECTE WERELDDIACONAAT 14 OKTOBER

Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

UIT DE WIJKEN

OOST: BOERHAAVELAAN 32, ALMELO/WITMOESDIJK 16A, ENTER

Mevr. M. Averagesch-Rozendom (wijk 7; Enterstraat 65, 7461 CG) is op vakantie ongelukkig gevallen en heeft daarbij haar pols gebroken. Wij wensen je heel veel sterkte met het herstel.

Op zondagmorgen 7 oktober jl. is mevr. H. Eshuis-Boksem overleden op de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde aan de Izaak Heijmanstraat 35.

Op 4 oktober werd ze opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek nadat ze zich al enkele dagen niet goed voelde. Hieruit bleek dat ze vermoedelijk een hartinfarct heeft gehad. Aanvankelijk leek het goed te gaan, tot haar situatie ineens verslechterde. De dankdienst voor haar leven zal in onze kerk plaatsvinden op zaterdag 13 oktober a.s. om 09.30 uur. Gelegenheid tot condoleren vanaf 09.00 uur. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Een In Memoriam treft u aan in de volgende editie van Ons Kontakt.

*Ik wist niet dat wij
ik wist niet dat jij
ik wist niet dat de
liefde zo mooi kon zijn.*

Op 14 september is **Jurre** Petrus van Beek geboren. Jurre is de zoon van Maarten en Marieke van Beek, broertje van Niene, Enterstraat 154, 7461 CM, Rijssen. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje!

*Tel je zegeningen één voor één,
En je ziet Gods liefde dan door alles heen.*

Op 26 september is Jessy Faith Leeuwis geboren. Jessy is de dochter van Alexander en Daisy Leeuwis, Esstraat 28, 7462 EH, Rijssen. Van harte gefeliciteerd met Jessy!

Op vrijdag 5 oktober jl. zijn Jan Slagman en Carolina van Leeuwen (Wierdensestraat 130) in het huwelijk getreden. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vond plaats om 16.45 in de Ontmoetingskerk. Van harte geluk en Gods zegen gewenst over jullie huwelijk!

Met een hartelijke groet,

Fien Venema en ds. Arjan Oosterwijk

WEST: PASTINAAK 46

Donderdagmiddag 11 oktober vragen we om Gods zegen over het huwelijk Richard Schothans en Lisa Averagesch (wijk 10). Hierbij wensen we jullie een fantastisch mooie trouwdag en we bidden dat God jullie liefde telkens opnieuw zal vervullen met zijn Geest en zijn kracht.

In de week daarop, vrijdagmiddag 19 oktober, trouwen Edwin Boom en Lisa Spekhorst (wijk 6). In de trouwdienst om 14.00 uur in onze kerk, bidden wij Gods liefde over hen uit. We hopen dat het een stralende dag voor jullie zal zijn.

Mw. Wesseling-Prigge (wijk 25) is thuis gekomen uit het ziekenhuis, waar ze behandeld moest worden. We zijn dankbaar dat God u in alles nabij is.

Annet Wubs (wijk 30) heeft na jaren behandeling en medicatie nog steeds te lijden onder hevige pijnen. Samen met specialisten probeert ze er zo goed mogelijk mee om te gaan. Wij bidden dat je, samen met Albert, elke dag opnieuw iets zal ervaren van hoe God telkens weer bij je langsij komt. Wanneer de opgestane Heer Jezus zijn leerlingen ontmoet, staan de littekens (lijden-tekens) nog steeds in zijn handen. Moge zijn aanwezigheid bij jou je troosten en bemoedigen.

Vorige week zaterdag hebben onze dierbare Janneke Drijer-Slagman begraven.

Deze week nemen we nog eens afscheid van een bijzonder mens: Marthijn ten Brinke. Wat is het heftig en zwaar voor de gezinnen en families. We denken aan hen in onze gebeden.

En dan de vriendenkringen om Janneke en Marthijn heen: jullie voelen vólop de pijn en de vragen – ook de vragen over Gods rol in dit alles. Ik zie hoe zeer jullie meeleven. Laat je daarbij vullen met Gods aanwezigheid. Soms ben je als betrokken gemeentelid, vriend of vriendin zo hard bezig om getroffen gezinnen bij te staan, dat je bijna al je gevoel voor God en geloof kwijtraakt. Ons gebed is dat je door liefde en troost te geven, dat alles weer terug ontvangt van de Heer zelf - van Jezus lévend in jullie, lévend in alles wat jullie geven. Je bent aan het doen wat Hij doet - en dat is een heel bijzonder iets. Ga ermee dóór.

ds. Sander Ris

IN MEMORIAM JANNEKE DRIJER

† Maandag 1 oktober is op 61-jarige leeftijd Janneke Drijer-Slagman overleden. Moedig heeft ze de ziekte en afnemende gezondheid gedragen. Ze heeft haar reis volbracht – en wordt nu Thuis verwacht. Jarenlang is Janneke actief betrokken geweest bij onze kerk. In allerlei commissies heeft ze bijgedragen. Dat ze mocht meewerken aan het (gebeds)werk rondom de Alpha Cursus en het beroepingswerk van ds. Arjan Oosterwijk heeft ze als een voorrecht ervaren. Nog steeds hangen haar schilderijen bij ons in de kerk. Schilderen was één van haar passies. Janneke groeide op in Rijssen. Ze bezocht de Oranjeschool en daarna de Christelijke MAVO, waar ze Hans, haar toekomstige levensgeliefde, voor het eerst ontmoette. Na samen gewoond en gewerkt te hebben in Alphen aan de Rijn en Apeldoorn, kwamen Janneke en Hans met de kinderen uiteindelijk weer terug in Rijssen en sloten zij zich aan bij de Ontmoetingkerk. In 2000 werd er voor het eerst kanker geconstateerd bij Janneke. Een tumor werd operatief verwijderd en binnen vier weken was ze alweer thuis. In de jaren die hierop volgden bleef ze onder controle. Na negen jaren vonden de artsen een uitzaaiing en was de kanker opnieuw terug. Er volgden ziekenhuisbezoeken in Amsterdam en ze onderging allerlei chemokuren. In de afgelopen jaren volgden diverse complicaties. Maar wat er ook op haar pad kwam, Janneke wist overal een positieve draai aan te geven. Het geloof was een onuitputtelijke krachtbron. Tot de laatste dagen toe liet ze zich graag omringen door Hans, de kinderen en familie. Zaterdag 6 oktober vond de dankdienst-voor-haar-leven plaats in onze kerk. Met deze Bijbeltekst centraal: *Ik vermag alle dingen in Christus, die mij kracht geeft* (Filippenzen 4:13). Je zou het gerust háár tekst kunnen noemen. Ze heeft deze tekst niet alleen beleden maar ook uitgelééfd. Ze gaf geen getuigenis - ze wás een getuige. Voor velen. Daar zijn we God dankbaar voor. En we hebben haar dan ook met geloof, hoop en liefde toevertrouwd in Zijn handen.

Onze gebeden omringen Hans, de kinderen en de familie. Dat jullie in de komende maanden nieuwe rust en een nieuw vertrouwen vinden bij Hem.

ds. Sander Ris

IN MEMORIAM MARTHIJN TEN BRINKE

† Zaterdagmorgen 6 oktober is Marthijn ten Brinke overleden in het hospice. Hij is veertig jaar oud geworden. Donderdag 11 oktober en vrijdag 12 oktober nemen we afscheid van Marthijn. Op donderdag doen we dat in een kinderviering om 18.30 uur met de kinderen, hun vriendjes en klasgenoten. Op vrijdag vindt de afscheidsdienst plaats om 11.30 uur in onze Ontmoetingskerk.

Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. En dat doen we met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij de strijd tegen kanker heeft gestreden.

Vier jaar geleden kregen Marthijn, zijn vrouw Alieke en de kinderen Sem en Gijs te horen dat Marthijn slokdarmkanker had. Na een operatie en verdere behandeling leek het erop dat de ziekte verdwenen was. Totdat recent bleek dat de kanker zich naar allerlei plekken had uitgezaaid.

Intensieve maanden volgden voor Marthijn en het gezin. Hoe neem je afscheid van elkaar met zo weinig tijd? Hoe kunnen de kinderen straks op een goede manier verder?

In de afgelopen weken ging Marthijn steeds meer 'naar binnen toe'. Een innerlijk proces van God zoeken en geraakt worden door Gods liefde. Zijn hart en geloof gingen steeds meer spreken. Nu was Marthijn altijd al niet alleen een doener maar ook een denker geweest. En een dromer. Maar nu ging het dieper. Hij heeft zich oersterk gehouden – geen pijn was teveel om helder te willen blijven, dichtbij Alieke en de kinderen.

Op de rouwkaart staat:

Je handen hebben voor ons gewerkt.

Je hart heeft voor ons geklopt.

Niets is meer hetzelfde in ons leven.

We begraven een bijzonder mens met een unieke manier van vragen stellen en zoeken naar God. Wat zijn we dankbaar om wie Marthijn was. En wat zijn we dankbaar dat Hij rust in de trotse liefde van de hemelse Vader.

We denken in onze gebeden aan de familie en in het bijzonder aan Alieke en de kinderen Sem, Gijs en Jop.

ds. Sander Ris

VERJAARDAGSFONDS

In de maanden juli en augustus heeft het verjaardagsfonds ontvangen: € 1372,12. Hartelijk dank hiervoor, in het bijzonder die personen waarvan een extra grote gift werd ontvangen.

G. Leferink-Henzen

GEMEENTEPASTORAAT

Persoonlijk huisbezoek

Weet u dat u altijd een persoonlijk huisbezoek kunt aanvragen bij uw ouderling? U kunt dit doen via de aanmeldsite

www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden of u kunt bellen met

Alide Oosthoek tel: 0548 - 517365

Ook voor vacante wijken wordt gezorgd.

Commissie Gemeente Pastoraat Activiteiten

Avond over: IK MIS JE

In het Activiteitenprogramma van de Commissie Gemeentepastoraat staat voor 20 november a.s. een avond gepland om met elkaar verhalen te delen over dierbare overledenen.

Ik merk dat er wat aarzeling is om je hiervoor op te geven, terwijl er wel behoefte aan is. Aarzeling over: 'wat zal zo'n avond bij mij oproepen', 'wat heeft het voor zin, want aan het einde van de avond kom ik toch weer in een leeg huis'. 'ik heb al genoeg aan mijn eigen verdriet en dan krijg ik de treurige verhalen van anderen er nog bij'.

Heel begrijpelijke gevoelens. Daarom ben ik na 20 november beschikbaar om nog samen na te praten wanneer u daar behoefte aan heeft. In het programma staat vermeld dat er ruimte is om verhalen met elkaar te delen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten en evt. ter voorbereiding: De vraag zal zijn: 'Bij welke herinnering verschijnt er nog steeds een glimlach op jouw gezicht' en: 'Waar bewonder of bewonderde jij hem/haar om?' Het wordt een avond waarop de naam van je man, vrouw, broer, zus, kind enz. genoemd en kostbare herinneringen gedeeld worden met elkaar. Neem gerust mensen mee wanneer je liever niet alleen komt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen.

Fien Venema

COMMISSIES

ZWO



Themaproject 2 2018:

Wereldouders – Gezondheidszorg in Honduras

Wereldouders beschrijft de eigen organisatie als volgt:

Wereldouders maakt zich er hard voor dat elk kind in Latijns-Amerika de kans krijgt om tot een familie te behoren. Elk kind heeft recht op verzorging en een knuffel, elk kind verdient de

liefde van een familie en elk kind moet voelen dat hij ergens thuishoort.

Wij zijn deze familie. De eerste wereldwijde familie. We helpen kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika zich te onttrekken aan een situatie van verwaarlozing, analfabetisme, misbruik, drugs, geweld en armoede.

We bieden hen een stabiele en liefdevolle omgeving, bestaande uit andere kinderen, vrijwilligers en professionals. Naast liefde, aandacht en verzorging krijgen 'onze' kinderen scholing en een vakopleiding. Zo groeien zij op tot zelfbewuste mensen voor wie de toekomst open ligt. Loslaten is moeilijk, zoals in elke familie, maar gelukkig keren de kinderen als jongvolwassenen niet zelden met een diploma op zak terug naar de gemeenschap om deze te helpen en verder te versterken. Want familiebanden zijn onvoorwaardelijk.

Informatie over het project in Honduras:

In Honduras is de kwaliteit van de openbare medische zorg vaak ontoereikend en ontbreekt het in de meeste openbare gezondheidscentra aan medische basisbenodigdheden. Voor ons familiehuis ligt het dichtstbijzijnde betrouwbare ziekenhuis op ongeveer 45 minuten afstand. Op ons terrein wonen ongeveer 500 kinderen en dagelijks komen er zo'n 400 externe kinderen naar school. Het is een gezellige drukte, maar iedere dag gebeurt er wel iets: een kind valt, voelt zich niet lekker of wordt gebeten. Ook is er een grote onderlinge besmettingskans. Het beschikken over eigen gezondheidszorgvoorzieningen op ons terrein is daarom van het grootste belang. Dankzij de steun van onze partners en donateurs zijn we gelukkig in staat om hoogwaardige en betaalbare behandelingen aan te bieden, waartoe onze patiënten anders geen toegang zouden hebben. We hebben op ons terrein zowel een kliniek voor onze eigen kinderen, medewerkers en vrijwilligers als een kliniek voor mensen uit de omliggende lokale gemeenschappen. Dankzij deze klinieken hebben steeds meer mensen toegang tot noodhulpmiddelen, röntgenfoto's, tandartszorg en medicijnen voor ziekten als HIV. We zijn op de goede weg, maar donaties zijn ook in de toekomst onmisbaar. Artsen en verpleegkundigen moeten tenslotte betaald worden, evenals geneesmiddelen, labtesten, apparatuur, transport en ziekenhuisopname.

In de dienst van werelddiaconaat zondag 14 oktober is iemand van Wereldouders aanwezig die een presentatie geeft over de stichting en dit specifieke project.

Opbrengst collecte Lombok

Op de meest recente avondmaalszondag is gecollecteerd voor het Indonesische eiland Lombok, dat in augustus dit jaar is getroffen door hevige aardbevingen. De collecteopbrengst was € 1615,55. De ZWO-commissie heeft dit bedrag verdubbeld. Het totaalbedrag van € 3231,10 is inmiddels overgemaakt naar de betrokken hulporganisaties.

Noodhulp Sulawesi

Helaas hebben niet alleen Lombok en omliggende eilanden te lijden gehad onder flinke aardbevingen, recent is het eiland Sulawesi zo mogelijk nog verwoestender getroffen door een flinke beving met een daaropvolgende tsunami. Omdat ook Sulawesi onze hulp hard nodig heeft, hebben wij een bedrag van € 1500,00 overgemaakt naar de betreffende hulporganisaties.

Mocht u een gift voor een collectiedoel of project willen overmaken, dan kan dat op bankrekeningnummer: NL92 ABNA 0594 0440 73 t.n.v. Johan van de Belt (penningmeester ZWO).

Namens de ZWO-commissie,

Ellen van de Maat

VERENIGINGEN EN GROEPEN

Beste gemeenteleden,



Wij zijn reuze enthousiast over ons **Welkom Team!**

Ondertussen zijn we 1 jaar verder en is ons Welkom Team gegroeid naar ongeveer 30 leden.

Graag zouden we alle diensten willen

bemensen, nu staan we alleen nog met bijzondere diensten u te verwelkomen. We hebben nu nog 15 mensen nodig!

- Heb jij het talent gastvrij te zijn?
- Geef je dan nu op! Dan hebben we je nodig.
- Weet je niet of je dit talent hebt?
- Geef je dan nu op, dan kan je uit gaan zoeken waar je talenten liggen.

Je wordt ongeveer eens per 6 weken ingepland, voordat je start krijg je nog een informatiemoment, dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Jullie kunnen je als volgt opgeven: janneke65@live.nl

Hierbij graag de volgende gegevens vermelden:

- Naam, adres, postcode, 06nr, mailadres en leeftijd

Je kunt ook bellen naar Janneke Jansen via het nummer: 0548-544644

OVERIGE BERICHTEN

SEMINAR VERSCHEURD

Op woensdag 7 november organiseert Verscheurd in RIJSSEN een seminar over homoseksualiteit. Een seminar voor iedereen met vragen over homoseksualiteit en geloven. De toegang is gratis, opgeven kan via www.verscheurd.nl/seminars.

Tijdens de seminar zal er informatie worden gegeven over homoseksualiteit maar zullen er ook zeker verhalen en ervaringen worden gedeeld. Dat is niet moeilijk, want de seminarleiders zijn zelf homo of lesbisch of zijn naaste-familie-lid-van. Uit eerste hand kunnen zij vertellen welke vooroordelen en onbegrip zij tegengekomen zijn, maar gelukkig ook over liefde en begrip die ze vonden. En over hun zoektocht in het geloof. Terwijl sommige christenen geloven dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties, voelen anderen zich geenszins bezwaard.

Tijdens de seminar zullen de verschillende Bijbelse visies worden besproken, zonder dat er een standpunt gekozen wordt. Doel van de avond is juist om verbinding te brengen tussen christenen met verschillende visies, en mensen toerusten in het omgaan met homoseksualiteit in hun eigen omgeving.

De avond begint om 19.30 uur in Speeltuin Noord, Brandlicht 3.

Wegens beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk, dit kan via www.verscheurd.nl/seminars

Joëlle Bakhuis

ZING MEE!



Wij, gospelkoor Eternal Joy, zingen graag! Wij zingen om God te prijzen voor alles wat Hij voor ons betekent!

Elke woensdagavond repeteren wij in de Hoeksteen van 20.00 uur tot 21.30 uur. Onder leiding van Tim van Dorst leren we de liederen tijdens de repetities en hij begeleidt ons op piano.

Het is een gezellig koor voor alle leeftijden. Op dit moment zijn we met ongeveer 30 leden en zijn we op zoek naar nieuwe leden, in het bijzonder mannen.

Vanaf 3 oktober kun je vier woensdagavonden meezingen om de sfeer te proeven. Door mee te zingen krijg je een gevoel bij het koor en dat is de ideale manier om kennis met ons te maken.

Wees welkom! Voor meer informatie: www.eternaljoy.nl

Heidi Dannenberg: 06-50849434

INFORMATIE AVOND JANKA TANYA

Op maandag 29 oktober a.s. organiseren we een informatie avond voor en over Janka Tanya.

Janka Tanya is een sociale werkplaats in Hongarije, waar mensen met een verstandelijke beperking en autisme werken.

In 2015 is Janka Tanya gestart en in de tussenliggende tijd is er veel gebeurd en gedaan.

Voordat we verder over Janka Tanya vertellen, zullen we eerst onszelf even voorstellen. Wij zijn Kati Bárányos en Janneke Brinks. Kati is Hongaarse die de helft van haar leven in Nederland heeft gewoond, gestudeerd en gewerkt en ik, Janneke ben geboren en getogen in Rijssen en sinds 1999 zijn we gaan dromen over dit project. In de jaren die volgende hebben we verschillende studies afgerond, werkervaringen opgedaan om zo, zo goed mogelijk dit project te kunnen starten.

In 2015 zijn we geëmigreerd naar Hongarije en daar werken we nu dagelijks op Janka Tanya.

Janka Tanya heeft als doel om mensen met een verstandelijke beperking en autisme een zo 'normaal' mogelijk werkomgeving te bieden. In Nederland zijn we wel gewend, bijv. de Stadsboerderij in Rijssen, om mensen met een beperking te zien werken in de 'normale' wereld. Dat is hier in Hongarije niet zo. We kunnen gerust zeggen dat de zorg hier nog 30 jaar achterligt met Nederland.

Janka Tanya heeft momenteel 11 collega's met een verstandelijke beperking en naast ons tweeën is er nog een derde pedagoge in dienst.

We verrichten verschillende werkzaamheden, zowel op Janka Tanya als op andere locaties. Zo werken we in een supermarkt, waar we vakken vullen en flessen sorteren. Onderhouden we deels de tuin van het plaatselijk hotel, onderhouden we 3 speeltuinen, 2 kerktuinen en 5 privé tuinen. Wekelijks vouwen we folders en bezorgen we die in het dorp. Op Janka Tanya zelf maken we decoratie dingen van hout zoals dienbladen, kerst decoratie enz. Maken we 3d kaarten, jam en wat andere producten. Dit proberen we te verkopen en de werkzaamheden die we verrichten krijgen we betaald. Van deze inkomsten kunnen we onze collega's hun lonen betalen. Naast al deze werkzaamheden heeft Janka Tanya ook nog een kat, konijn, cavia, 2 schapen, 6 kippen en een haan, die allemaal verzorgd worden.

Dus al met al een drukke bezigheid waar we u graag in meenemen op

29 oktober a.s. om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Rijssen.

Koffie en thee staan voor u klaar en we zien u graag.

Vriendelijke groet,

Kati en Janneke

OPROEPEN/VACATURES

Vrijwilligers gevraagd.

Voor onze bewoners van de Bekke, een woonvorm in Rijssen waar 15 mensen begeleid wonen, vragen wij enkele vrijwilligers voor diverse uitjes en activiteiten. Onze bewoners zijn voor deze uitjes afhankelijk van vrijwilligers. Voor informatie; w.vosgezang@baalderborggroep.nl

Wij zoeken een vrijwilliger

Zoals jullie weten zijn de bewoners van de Wierdensestraat 78 en 80 vaste bezoekers van onze kerk. Wij zijn op zoek voor onze enthousiaste en vrolijke jongvolwassen bewoner met beperking naar iemand die hem gitaarlessen wil geven. Voor mee informatie of interesse kunt u contact opnemen via de mail met: Dinet Prins d.prins@baalderborggroep.nl

GEDICHT

Morgen

Morgen gaat het nog sneller dan vandaag
en gisteren is allang vergeten.
Steeds sneller vliegt voor ons de tijd,
we staan aan't eind, voordat we't weten.

Ons leven gaat als het verkeer,
want alles is voor ons geregeld.
Modern is het grote levensnet,
de autobaan glad, het voetpad betegeld.

Hoe vaak is het afscheid een vluchtige kus.
"Ik ben zo terug, het is maar even".
Het is niet altijd eigen schuld,
dat het een afscheid wordt voor 't leven.

Morgen gaat het nog sneller dan vandaag
en gisteren is allang vergeten.
Maar of het ook morgen voor ons wordt,
er is slechts Eén, die dat kan weten.

Ingezonden door Jaap Blok