

Gebedskalender voor de periode van 14 tot en met 27 april 2018

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 14 april:

Bidden wij voor de nood in de wereld. Dat God omziet naar allen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen voedsel en drinken. Dat de wereld zich ervan bewust wordt en maatregelen treft dat aangeboden hulp op de goede bestemming komt.

Zondag 15 april:

Danken wij God voor Zijn prachtige Schepping, waarvan wij zo kunnen genieten nu alles weer tot volle bloei komt.

Maandag 16 april:

Laten we God danken dat Zijn woord eeuwig blijft bestaan, zoals in 1 Petr.1: 24 en 25 staat: De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.

Dinsdag 17 april:

Bidden wij voor alle vluchtelingen. Dat er steeds mensen mogen zijn die hun huis en hun hart openstellen in gastvrije naastenliefde.

Woensdag 18 april:

Graag gebed voor de ouderlingen en diakenen die gezamenlijk werken aan een nieuwe manier van omzien naar elkaar en pastoraat. Ons gebed is dat er in de toekomst meer verbondenheid zal zijn in de gemeente wanneer mensen elkaar onderling beter leren kennen en ondersteunen.

Donderdag 19 april:

Bidden wij voor onze kinderen die hun kampweekend vieren. Dat zij mooie dagen beleven, samen met hun leiding.

Vrijdag 20 april:

Danken wij dat verschillende zieken in onze gemeente succesvol geopereerd konden worden en bidden wij om kracht voor hun herstel.

Zaterdag 21 april:

Graag gebed voor de mensen die de Alpha Cursus hebben gevolgd. En nu met elkaar door willen in een gesprek en Bijbelstudie kring.

Zondag 22 april:

Bidden wij om eenheid en samenwerking in onze gemeente, zodat wij elkaar kunnen versterken in het geloof.

Maandag 23 april:

Bidden wij om kracht en sterkte voor onze zieke gemeenteleden.

Dinsdag 24 april:

Danken wij God omdat Hij Zijn belofte 'Ik zal er zijn' steeds opnieuw bewijst in ons leven.

Woensdag 25 april:

Bid dat steeds meer Arabieren en moslims Israël zullen erkennen.

Donderdag 26 april:

Laten we bidden dat er een einde zal komen aan de terreur, de boosheid en de haat in de wereld. Bid om Gods nabijheid en genezing van lichamelijke en psychische wonden voor de betrokkenen van alle aanslagen.

Vrijdag 27 april:

Graag gebed voor de Oranjediensst op a.s. zondag, waarin er veel aandacht is voor de eenheid onder christenen en kerken in Rijssen.

Gebedspunten voor de gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen naar het volgende:

emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl

mobiel: Herman Dijk, 06-51846125